

Goede Herderklank

Kerkblad van de gemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente te Epe: De Goede Herderkerk

26^e jaargang nr. 9 - 12 sept. 2019



Bewaarexemplaar met activiteitenoverzicht

Meditatie

In de Bergrede wordt veel denkstof door Jezus aangereikt. Zo ook deze woorden uit Matteüs 5 vers 13 en 14:

“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt”.

Deze woorden van Jezus doen er toe. Voor ons persoonlijk, de plaatselijke gemeente en de kerk in Nederland. De actualiteit van deze woorden van Jezus wordt momenteel alleen maar groter. We leven in een tijd waarin de kerk langzaam naar de marge verschuift en steeds meer mensen niet meer geloven of uiteindelijk zelfs niet eens weten waarover het gaat in het christelijk geloof.

God, de kerk en het christelijk geloof verschuiven steeds meer van het centrum naar de zijlijn. Betekent dit ook dat we als gelovigen, gemeente en kerk ook buitenspel zijn komen te staan? De woorden van Jezus uit bovengenoemd tekstgedeelte wijzen echter in een andere richting. Niet het getal, maar de manier waarop en de invulling bepaalt de relevantie van het geloof en de gemeente.

Wat Jezus doet is indrukwekkend. Tegen een relatief kleine groep volgelingen zeggen dat ze het zout zijn, is beeldend zeggen waar deze groep toe in staat is. Ook al is deze groep klein, ze doet er toe. De boodschap en het beeld passen heel mooi bij elkaar. Van zout heb je niet veel nodig. Een paar korrels zout kunnen al het gewenste effect geven. Je hoeft maar een paar keer te schudden met een zoutvaatje om een heel gerecht op smaak te brengen.

Zoals eten niet zonder een snuffe zout kan, zo kan de wereld niet zonder de volgelingen van Jezus. Zoals een klein beetje zout een gerecht op smaak brengt, zo zijn de volgelingen van Jezus, ook al is het een kleine groep, geroepen de smaakmakers te zijn in hun omgeving, hun dorp of stad, land en uiteindelijk zelfs van de wereld.

Waarom gaat het er in deze wereld soms zo ongezoeten aan toe? Het antwoord is, omdat de liefde ontbreekt. De wereld verliest haar smaak als ze de liefde uit het oog verliest. Waar liefde verdwijnt, verschijnt de haat. Soms lijkt de wereld aan een gebrek aan liefde ten onder te gaan.

De parodie is dat deze wereld door de liefde gered wordt. Het is een liefde, die de wereld vanuit zichzelf niet kent en ook niet wil kennen. Ze vindt het maar dwaas. Echter, de liefde die de wereld heeft gered was niet te stoppen en ging haar eigen weg. Het is de liefde van God voor ons mensen. Deze onvoorwaardelijke liefde van God voor ons is zichtbaar geworden door Jezus aan het kruis. Zo overwon Gods liefde en is zijn liefde een kracht tot verandering en vernieuwing. Liefde maakt het verschil. Volgelingen van Jezus zijn anders, omdat ze in hem Gods liefde hebben herkend. Ze hebben een liefde leren kennen, die zonde vergeeft en levens vernieuwt. Geraakt zijn ze door een liefde die perspectief voor de toekomst geeft.

Volgelingen van Jezus zijn het zout van de aarde. Hoe? Geraakt door Gods liefde proberen ze deze liefde een stem, een hand en een voet te geven. Zoals een snuffe zout een gerecht op smaak brengt zo zijn de volgelingen van Jezus. Zelfs een kleine groep volgelingen kan het onderscheid maken wanneer deze de liefde van God in woord en daad zichtbaar maakt.

Ds. Roberto Buijs

COLOFON

Goede Herderkerk

Enkweg 2, 8162 VW Epe,
tel. 0578-616729
www.goedeherderkerke.nl

Predikanten:

Ds. G.C. Buijs,

Glazenmaker 91-A, 8162 TA Epe
tel. 0578-849987
e-mail: predikant-gcbuijs@
goedeherderkerke.nl

Ds. B. Lampen, Allendelaan 4,

8161 DA Epe, tel. 0578-618416
e-mail: dslampen@gmail.com

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert, Afslag 57, 3331 RH

Zwijndrecht, tel. 06-51646882

Scriba

A. van de Burgt, Gildeland 7,
8162 XL Epe, tel. 0578-611682
scriba@goedeherderkerke.nl

Kerkelijk bureau

G. Lokhorst tel. 620244
gert.lokhorst@concepts.nl

Administratie/penningmeester

Anja (A.A.) van Triest, Willem Tellstraat 74
8162 ET Epe, tel. 06-13983645
adrianaavantriest@gmail.com
Kerkelijke Bijdragen:
NL18 RABO 0317 5720 08
Collectebonnen:
NL84 RABO 0317 5359 00 onder
vermelding van het bezorgadres.
Giften/Verjaardagsfonds e.d.:
NL84 RABO 0317 5034 05

Kerkradio

Contactpersoon: H.E. Pleiter,
Gelriaweg 17, 8161 RK Epe
tel. 0578-679391. Bijdragen naar:
NL06 RABO 0317 5728 06

Alle bovenstaande betalingen

t.n.v. 'Goede Herderkerk te Epe'

Penningmeester wijkdiaconie

Gert Willems, Libel 9, 8162 XM Epe,
tel. 06-53758318. Bankrekeningnummer:
NL89 RABO 0317 5272 74
t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe

ZWO Goede Herderkerk Epe

NL42 INGB 0003 6389 95

Kosteres

W. Schreurs-Kluin,
Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe
tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen)

Organisten

Johan Smit, 06-25096757
coördinator/contactpersoon organisten
johansmit_92@hotmail.com
Marijn de Jong, 038-4602071 of
06-23363424 technisch beheer
mdejong@gebruiktebladmuziek.nl

Redactie Goede Herderklank

Piet Pronk en Adrie Koedoet

Inleveradres kopij

P.J. Pronk, Wildkansel 17,
8162 KC Epe, tel. 0578-615254
e-mail: redactiegghk@gmail.com

Bezorging kerkblad (in sept./okt. 2019)

O. Hofenk, tel. 0578-613751
e-mail: o.hofenk@hetnet.nl

Kapel Zuuk

Contactpersoon: Annie Berends,
Koepad 27, tel. 0578-641383

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91

Erediensten

*Vanaf 1 september 2019 worden ALLE ochtenddiensten en
bijzondere avonddiensten (2^e zondagavonddienst) gebeamerd!*

Zondag 15 september

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. B. Lampen, doopdienst
	19.00 uur	Ds. G.C. Buijs, m.m.v. het mannenkoor "De Lofzang" uit Heerde
Regenboogkerk	09.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering en ds. S.H. Muller.
		Bevestiging ambtsdragers
	19.00 uur	Geen dienst
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Dr. M. van Campen, Ede
	18.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasselt

Zondag 22 september

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
		Start winterwerk m.m.v. het Combo
	19.00 uur	Geen dienst
Regenboogkerk	09.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering en ds. S.H. Muller. Startzondag
	19.00 uur	Geen dienst
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. J. Brouwer, Veen
	18.30 uur	Ds. B. Jongeneel, Lunteren

Zondag 29 september

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. J.A. Woudenberg, Vaassen
	19.00 uur	Geen dienst
Regenboogkerk	09.30 uur	Ds. S.H. Muller
	19.00 uur	Geen dienst
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld
	18.30 uur	Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden

Zondag 6 oktober

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
	10.00 uur	Tienerdienst in Upstairs
	19.00 uur	Ds. B. Lampen
Regenboogkerk	09.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering m.m.v. het koor "To You"
	19.00 uur	Gez. avonddienst in Goede Herderkerk
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. J. Mulderij, Wezep
	18.30 uur	Ds. P. Vermeer, Wezep

Zondag 13 oktober

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs. H.A. lopende viering
	19.00 uur	Ds. A. Priem. Praisedienst m.m.v. "Living Letter" uit Wapenveld
Regenboogkerk	09.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering. H.A.
	19.00 uur	Bijzondere avonddienst in de GHK
De Boskamp:	15.00 uur	Ds. G.C. Buijs, H.A.
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Prop. A.M.K. Peters, Ederveen
	18.30 uur	Ds. J. Belder, Hartskamp

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en 7A Emst/Vaassen)

Bij de diensten

De komende tijd mogen we elkaar ontmoeten tijdens verschillende diensten. Gewone diensten, maar ook een aantal bijzondere diensten.

Zondagavond 15 september is er medewerking van het mannenkoor 'De Lofstem' uit Heerde. De startdienst is zondagmorgen 22 september. Het thema van deze dienst is: 'Een goed verhaal'.

Geboren

Op 26 juli is geboren Lilian, dochter van Gernand en Jolien van Ee en zusje van Emma en Pauline van Ee. (Wisselseweg 27, 8162 RM Epe)
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Omzien naar elkaar

Mevr. Hanny Visser (Paalbeekweg 2, 8162 ZC Epe) verbleef onlangs in het ziekenhuis vanwege een hersenbloeding. In dankbaarheid mag benoemd worden dat ze geen uitvalverschijnselen heeft.

Rick Kroes (Hardenbrink 67, 8161 CS Epe) zijn situatie is de afgelopen weken erg veranderd en zeer zorgelijk geworden vanwege uitzaaiingen in het hoofd.

Dhr. Jan Smallegoor (Tongerenseweg 53, 8162 PL Epe) verblijft momenteel na een zware operatie in het ziekenhuis te Groningen.

Mevr. Johanna Peppelman (De Tippe 10, 8162 BN Epe) is vanwege het niet helen van de wond opnieuw aan haar heup geopereerd

Dhr. Anne Zweers (Loper 16, 8162 KD Epe) heeft onlangs vanwege een hartinfarct en voor behandeling in het ziekenhuis gelegen.

Mevr. Jennie Dalhuisen (Lohuizerweg 15, 8162 EW Epe) heeft moeten horen dat opnieuw de ziekte kanker teruggekomen is in de vorm van uitzaaiingen in de buik. Binnenkort zal gestart worden met een chemokuur.

Troost mag er zijn voor iedereen die worstelt met ziekte, zorgen, moeite en verdriet in de woorden van het lied 'Ik zal er zijn' van Sela

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

*O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.*

Bijbelkring

De Bijbelkring start op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur in de Goede Herderkerk.

Giften

Ontvangen voor de kerk 2x € 20,00. Hartelijk dank!

Kennismakingsavond voor de wijken 6 en 7

Donderdag 12 september: wijk 6

Donderdag 19 september: wijk 7

Het is goed om elkaar te ontmoeten als leden van de gemeente, die in dezelfde wijk wonen. De ouderlingen Cees Kamphuis (wijk 6) en Nely Kroes (wijk 7), ds. Berto Lampen en ds. Roberto Buijs heten daarom ook iedereen van harte welkom op de wijkavond voor uw/jouw wijk.

Ds. Roberto Buijs is samen met zijn vrouw Evelien aanwezig om nog verder kennis te maken. Naast ontmoeting, zullen we met elkaar in gesprek gaan rondom het thema: 'Een goed gesprek'.

De avonden beginnen om 20.00 uur in de Goede Herderkerk

Vanuit de pastorie – over appelbomen en een perenboom

Deze dagen moet ik veel denken aan Gal. 5 vers 22, 23. Paulus schrijft daar: *'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'*.

Reden is dat één dezer dagen de oogst in onze tuin begint. Hoewel oogst misschien wel een heel groot woord is. Een dag vrij zal ik er zeker niet voor hoeven te nemen.

Waarschijnlijk ben ik in 2 minuten en 17 seconden klaar.

Het zit namelijk zo. Afgelopen voorjaar is onze tuin prachtig aangelegd door veel vrijwilligers van de kerk. In deze nieuwe tuin hebben we ook drie fruitbomen gepland. 2 appelbomen en 1 perenboom. Gebloeid hebben ze alle drie. Voor de perenboom zat het werk er toen al op. Deze boom ging de zomer in zonder één enkele vrucht.

Appelboom 1, de grootste, had wel degelijk een paar mooie appels aan de takken hangen. Maar *plok plok plok* en begin augustus lagen ze al onrijp op de grond. Dat was een grote teleurstelling. Gelukkig heeft appelboom 2 wel stand gehouden. 10 blozende appels hangen te wachten totdat ze geplukt gaan worden. Een goede oogst voor het eerste jaar!

De 3 fruitbomen geven te denken. Over christen zijn en geloven. En hoe dat nu precies zit met de vruchten van de Geest. Ik kom er niet helemaal uit. Gelovigen zijn net als onze fruitbomen. Je hebt ze in alle soorten en maten. Van christenen, die veel vrucht dragen tot christenen waaraan je nauwelijks kunt zien dat ze bij Jezus horen.

Waar sta ik zelf in dit brede spectrum? Wie ben ik als christen? Hoeveel herkennen mensen in mij van God, Jezus en de Heilige Geest? Zonder al te persoonlijk te worden, maar bij mij moet je soms goed kijken om iets van de vruchten van de Geest te ontdekken. Op slechte dagen lijkt ik heel veel op mijn perenboom zonder peren.

Hoe dan beter? In Johannes 15 zegt Jezus over zichzelf dat hij de ware wijnstok is en gelovigen de ranken zijn, die vrucht mogen dragen. Maar in vers 2 zegt Jezus er nog iets heel indrukwekkends bij: *'Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt'*. Het woord snoeien betekent letterlijk krenten. De kleine krenten worden weggeplukt, om de grote druiven beter te laten groeien. Groeien in geloof kan dus ook pijn doen. Waarom? Wie wil geloven, moet niet alleen veel leren, maar nog veel meer afleren. Geloven is geen appeltje eitje. Ik lijkt meer op Adam dan ik zou willen. De appel valt niet ver van de boom.

Zonder appels met peren te vergelijken, maar van 3 fruitbomen en 10 appels kun je veel leren.

Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshago

Ds. Roberto Buijs

Bij de diensten

Op 15 september zal de Heilige Doop worden bediend aan Sem Brendeke en Lilian van Ee. Op deze ochtend lezen we uit Genesis 15 waarin de Here God een verbond sluit met Abraham. Gedoopt worden is ook deel worden van het verbond van God en we willen ontdekken wat de overeenkomsten zijn tussen het verbond toen en de bediening van de doop nu.

In de avonddienst van 6 oktober zullen we opnieuw lezen uit Genesis 15 en we willen dan nadenken over het geloof van Abraham dat hem als gerechtigheid wordt toegerekend door God. Hoe worden wij rechtvaardig in Gods ogen? Daarnaast is het interessant om te ontdekken dat de apostel Paulus en de apostel Jacobus hun eigen conclusies verbonden aan het geloof van Abraham.

Meeleven met de zieken

Jaap van den Brink (Neustrinkweg 11) verblijft nog in De Voord te Elburg om te revalideren, maar hij en zijn vrouw Hennie hopen dat hij over een poosje wat dichterbij huis mag komen. We bidden hen samen Gods nabijheid toe in deze moeizame tijd.

Verder wil ik ook alle andere zieken, die niet bij name genoemd worden, omdat hun situatie wellicht chronisch is, Gods troost en bemoediging toewensen met de woorden van Jesaja 42:3, verwoord in Hemelhoog lied 581:

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil!

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet.

Al wat beschadigd is, herstelt Hij op den duur.

Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet.

Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur.

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil!

Want een verbroken hart veracht Hij niet.

Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.

Hij troost de treurende, de zwakke beurt Hij op.

Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid.

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil!

Uit de pastorie

De vorige keer maakte ik een opmerking over het weer, dat het niet zo uitbundig was als vorig jaar en prompt was het bij de uitgave van de Goede Herderklank maar liefst veertig graden. En sindsdien zijn we alweer twee hittegolven verder. Voortaan zal ik dan ook wat voorzichtiger zijn met het doen van uitspraken over het weer. Gelukkig ben ik dan ook niet in het ambt van weerprofeet bevestigd. Verder hoop ik natuurlijk wel dat we nog wat mogen genieten van een prachtige nazomer, in het Twents is daar een apart woord voor "krönnenzommer".

We bidden of de Here God ons met het startweekend een gezegend begin van een nieuw winterseizoen mag schenken.

Een hartelijke groet van ons vieren,

Fam. B. Lampen

Overleden

Toen de morgen aanbrak op donderdag 25 juli jl. overleed

Antonie (Antoon) van de Hel

in de leeftijd van 85 jaar in 'De Vier Dorpen' te Beekbergen. Het dorp waar hij ook geboren was. Hier kwam zijn reistocht langs vele huizen ten einde. Nadat Antoon en Jannetje met hun zoon Jan-Willem enige tijd geleden uit Epe vertrokken naar de Fazantstraat 7 te Vaassen begon die zwerftocht. Eindelijk was Antoon thuis.

In november 2018 kon hij niet meer op de Fazantstraat wonen bij zijn gezin wegens benauwdheid en hartklachten. Hij werd opgenomen in het GelreZH te Apeldoorn. Sindsdien is hij nooit meer thuis geweest. Hij werd van (zieken-)huis tot huis gestuurd om aan zijn benauwdheid en hart geholpen te worden, om daarvan bij te komen of om zich weer voor te bereiden op een nieuwe behandeling. En dat voorbereiden kon soms erg lang duren.

In de St. Anthoniehof te Twello vooral, maar ook in de ziekenhuizen en in Randerode. De operaties in Nieuwegein hebben helaas zijn benauwdheid niet weg kunnen nemen. En het wachten op een plek in De Klaarbeek bleek te lang te duren. Eindelijk werd zijn vrouw een plaats toegewezen en ging zij er wonen. In juli kreeg hij de toezegging dat als er een plaatsje vrijkwam hij er ook mocht komen wonen. Zover is het nooit gekomen. Antoon ging naar het Vaderhuis.

Kort voor zijn sterven bezocht ik hem in 'De Vier Dorpen'. Zoals zo vaak tijdens onze fijne ontmoetingen kwam o.a. het gaan wonen in De Klaarbeek en het heengaan ter sprake. 'Ik wil zielsgraag nog bij mijn vrouw in De Klaarbeek komen wonen, maar in het huis des Vaders zijn vele woningen dominee', zei hij mij. Dit werd dan ook de tekst voor de prediking in de rouwdienst: Johannes 14: 2a. Hij zei het mij eerbiedig en vol overtuiging. Vol ontzag kon hij over de Here spreken als een man die vervuld was van de vreze des Heren.

In de Dankdienst van Woord en Gebed heb ik daar vooral bij stilgestaan. Hoe Antoon vol ontzag de roepstem had verstaan van zijn Herder en Here, in zijn huwelijk en zijn gezin, op zijn werk en in het kerkelijk leven. Het ontzag (de vreze) voor de Here en Zijn Woord was het begin van zijn wijsheid.

Zo stond hij ook bekend. 'Hij is een man van veel wijsheid' vertelde zijn vroegere werkgever over hem. Zachtaardig en liefdevol, maar ook principieel en altijd bereid verantwoording af te leggen van de hoop die in hem was. Maar, zei Antoon zelf:

'niets van mij en alles van Hem dominee! Ik ben maar een zondig mens, die leeft van Zijn genade alleen'.

Maar van die genade was Antoon wel verzekerd! Hij kwam uit een kerkelijk betrokken boerengezin en heeft ruim 21 jaar in de kerkenraad te Beekbergen gediend als ambtsdrager. Acht jaar als diaken, en dertien jaar als ouderling.

Zijn vrouw stond hem daarin met raad en daad bij. Zij konden goed met elkaar samenwerken en stonden voor iedereen klaar. Ondanks dat alles toch nog tijd voor het gezin. Hij hield veel van zijn vrouw, kinderen en nageslacht. Ze hebben ervan getuigd in de dienst en daarbij hun wederliefde en dankbaarheid nadrukkelijk jegens hem uitgesproken.

Op donderdag 1 augustus hielden wij deze dienst van Woord en Gebed in onze Goede Herderkerk.

Ten slotte, nadat wij gedankt hebben voor zijn leven en gebeden voor zijn vrouw, kinderen, schoondochter en drie kleinkinderen, hebben wij zijn lichaam ter aarde besteld op de begraafplaats Norelbos.

Wij deden dit in de gemeenschap van het geloof waarin Antoon heeft geleefd en is gestorven. Onze hemelse Vader wil ook onze Vader zijn en dat blijven als onze aardse vaders en geliefden van ons heengaan. Daarom baden wij als laatste het 'Onze Vader'. Laten we vooral zijn oudste zoon Jan-Willem niet vergeten die alleen blijft wonen op Fazantstraat 7 te Vaassen en evenmin zijn vrouw Jannetje die achterblijft in De Klarbeek.

Overleden

Op zaterdag 27 juli jl. overleed in de leeftijd van 90 jaar in Randerode te Apeldoorn

Aaltje Lagerweij-van Essen

Papenstraat 42 Epe. Eind juni werd zij opgenomen in het GelreZH wegens een groot zouttekort en ernstige bloedarmoede. Nadat men in het ziekenhuis voor haar gedaan had wat men kon kwam zij in Randerode. Daar groeide zij geleidelijk aan los van haar beminden en ging ten slotte heen. Sinds 7 augustus 1975 was zij weduwe van Dirk Lagerweij, die haar op die dag door een noodlottig ongeval ontviel.

Dit gebeuren heeft haar voor het verdere leven ongetwijfeld ernstig beschadigd. Tijdens de afscheids-bijeenkomst in de aula op de begraafplaats Norelbos kwam dit gegeven nog een aantal malen nadrukkelijk aan de orde. Haar oudste zoon Jan-Willem memoreerde het en daarna ook haar zoon Ariën. Ten slotte memoreerde ook ik het in de overdenking die ik mocht houden direct voorafgaande aan haar begrafenis aldaar. Hiertoe nam ik als tekst Psalm 34: 18 en 19. Hierin staat het aanroepen van en het bidden tot de Here centraal, maar ook de troostvolle nabijheid van de Here bij hen die Hem aanroepen vanuit hun verdriet en gebrokenheid.

En dat deed Aaltje. Zij bad vaker dan dat zij in de Bijbel las. Zij was na 26 jaar huwelijk 44 jaar weduwe. Zij had van haar man Dirk het bidden geleerd. In het blijven bidden ervoer zij Dirks nabijheid nog het meest en Gods nabijheid bovenal. Samen hadden zij ook een goede band gehad met ds. Eveleens, die Dirk begraven heeft. Die band bleef er ook na het verscheiden van Dirk. Zij was, zoals zij kon zeggen, eenzaam, maar niet alleen.

Aaltje werd geboren op 25 februari 1929 op de boerderij aan de Veenweg nr. 5 te Epe. Hoewel zij in haar jeugd al het verlangen had om kleding te ontwerpen en te maken, ging die wens pas veel later in vervulling. Eerst moest er thuis meegewerkt worden en daarna gebouwd aan haar toekomst in een voor iedereen moeilijke tijd. Na de oorlog ontmoette zij Dirk. Hij kwam uit Lunteren en werkte als rijkslandbouwconsulent te Epe. Op 29 april 1949 huwden zij en kregen 2 zoons en schoondochters, 7 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Waarvan Dirk alleen zijn kleinzoon Dirk heeft gekend.

Na eerst in Emst en later in Vaassen te hebben gewoond betrokken Aaltje en Dirk in 1960 het bedrijf aan de Veenweg 1 te Epe. Samen hebben zij hier hard gewerkt om het bedrijf verder op en uit te bouwen alvorens het in 1971 over te dragen aan zoon Jan-Willem. Zij bouwden hiertoe de bungalow aan de Papenstraat 42. Hier zouden ze het samen wat rustiger aan kunnen doen. Het geluk scheen hen toe te stralen met op 29 april 1974 nog een prachtig 25-jarig huwelijksfeest. Tot de 7^e augustus 1975 aanbrak! Indien er daarna aan haar gevraagd werd hoe het

met haar ging, dan kon zij wel zeggen: 'Als je maar kunt werken of uitgaan dan hoef je niet te piekeren'. Haar pijn delen kon zij slechts met zeer weinigen. Eigenlijk alleen met God en zichzelf, vertelde zij mij wel eens.

Na de bijeenkomst op zaterdag 3 augustus hebben wij haar lichaam bij dat van haar man aan de aarde toevertrouwd. Op Norelbos werden aan de groeve alle gebeden van die dag ten slotte samengevat in het 'Onze Vader'. Ook het gebed voor de gezondheid van haar oudste zoon Jan-Willem.

Wel en wee

Mevr. Brouwer, Kuipersweg 38, heeft te horen gekregen dat zij een niet te genezen vorm van buikkanker heeft met uitzaaiingen. Zij moet zich gaan voorbereiden op het heengaan. Zij hoopt zo lang mogelijk thuis te wonen.

Mevr. Hofsté, Officiersweg 20, is vrijwel hersteld.

Mevr. Knottnerus, Hardenbrink 32, mag ook van vooruitgang spreken. Na een ongeval moest zij ook aan haar tweede heup geopereerd worden. Het herstel hiervan verloopt veel trager dan na de operatie aan haar eerste heup. Ook het herstel van haar pols, waar zij op viel, wil nog maar steeds niet in orde komen.

Mevr. van Werven, Sint Jorisweg 11, blijft moedig volharden in haar leven op bed. Mede door uw gebeden kan zij dat volhouden.

Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie die tevens getroffen wordt door die ziekte. Laten we in onze voorbede ook hen niet vergeten. Zij hebben het ook hard nodig. Ook vergeten wij niet hen die korter of langer geleden met rouw of ziekte te maken kregen of die liever (nog) niet genoemd willen worden, maar wel op onze voorbede hopen.

Veranderingen

- Per 28 augustus jl. is het echtpaar Hardeveld verhuisd van Klaverkamp 43 naar Albert Schweizerlaan 143.

- Ook dhr. Vreugdenhil is per 28 augustus jl. verhuisd. Niet langer woont hij op De Heuve 47, maar op Albert Schweitzerlaan 183.

Verantwoording

Op huisbezoek ontving ik voor het *verjaardagsfonds* € 5,- (K.) Voor de *Kerk* mocht ik ontvangen: € 20,- (H.); € 50,- (J.); € 20,- (K.); € 25,- (K.); € 5,- (N.); € 10,- (P.); € 50,- (V.); € 20,- (V.); € 10,- (W.); en € 40,- (W.).

Al deze blijmoedige gevers zeer hartelijk dank. Ook dit hoort bij de vrucht van de Heilige Geest.

Ten slotte

Als u dit leest ben ik op vakantie. Ds. Buijs en ds. Lampen zijn na hun vakantie weer op hun post teruggekeerd en mag ik mij wat ontspannen. Indien nodig weet u ongetwijfeld wel de weg indien u bijzondere pastorale bijstand nodig hebt. In dat geval komt de wijkouderling bij u of neemt een van de beide collegae voor mij waar. Ook hoop ik op bezoek te gaan bij mijn zuster in Duitsland. Zij is 75 jaar en heeft de ziekte van Kahler. Dat is een verraderlijke ziekte. Ik wil haar zo mogelijk elk jaar graag zien zolang dat nog kan... En verder is Duitsland een groot en prachtig land om te wandelen en te fietsen. Begin oktober hoop ik dan weer uitgerust in uw midden te zijn. Laten we ondertussen elkaar niet vergeten in onze gebeden. Met hartelijke groet,

Ds. E. Kolkert

Van harte gefeliciteerd

19 sept.	Mevr. H.K. van Limburg-Dul Sint Jorisweg 28, 8161 HA Epe	88 jaar
22 sept.	Mevr. T. van Ekeris-Burgers Laar-Enk 33, 8162 CG Epe	92 jaar
30 sept.	Mevr. J.J. van de Mars-Hengeveld De Wetstraat 4, 8172 CL Vaassen	88 jaar
02 okt.	Dhr. H. Steenberg Europalaan 60, 8161 ZL Epe	83 jaar
05 okt.	Dhr. A.C. van den Berg Neustrinkweg 14, 8161 TA Epe	88 jaar
09 okt.	Mevr. G. Roelofs-Verhoef Scheperstraat 24, 8162 WN Epe	81 jaar
12 okt.	Mevr. H.H. Vos-van Boven Kampjesstraat 34, 8162 WK Epe	89 jaar

Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, geef dit dan tijdig door aan de scriba.

Van de Diaconie

Collecteoverzicht:

15 september - Kerk in Actie- Zending

Collecte Bouw de kerk in Syrië weer op

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede. Dorpen en steden liggen volledig in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.

Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of de wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven

22 september - Kerk in Actie- Vredesweek

Vrede verbindt over grenzen

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.

In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.

In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsoopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de PKN.

*Heer dank U voor de gaven
die U aan mensen geeft,
help ons om te ontdekken
wat in de ander leeft,*

*dat aan het licht mag komen
wat U voor ons ontvouwt,
geef dat we in elkander zien
wat U ons toevertrouwt.*

*Geef ons vrijmoedigheid
Uw gaven te gebruiken,
dat wij elkaar bemoedigen
Uw deel te doen ontluiken.*

(Poelman-Duisterwinkel, Coby)

29 september - Kerk in Actie- Werelddiaconaat.

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden.

Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten

6 oktober - Kerk in Actie - Israël

Leren door ontmoeting en dialoog

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject 'De Uitdaging' worden christen uitgedaagd om lessen te leren in de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël: een volwaardig leven leiden en opgroeien in harmonie met familie en maatschappij, met de zekerheid van een gezonde leefomgeving voor de toekomst.

13 oktober - Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC-soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in

Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere wereld-diaconale projecten.

Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten: sept. – dec.: Stichting Schuilplaats, Veenendaal

Van september t/m december zijn de avondcollectes bestemd voor Stichting Schuilplaats. Deze begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Zij zetten hun vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te begeleiden in de psychosociale problemen.

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. De stichting heeft diverse locaties in het land. De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.

De meerwaarde om deze vorm van hulp te verlenen ligt in de christelijke identiteit van de stichting. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverlenende organisaties. Stichting Schuilplaats is hiervoor afhankelijk van donaties en giften.

Er is via mevr. Kroes een gift voor de diaconie ontvangen van € 20,00. De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. Een groet namens de diaconie,

Ruben Visser

Van de ZWO-commissie

NIEUW PROJECT 2019 - 2020:

Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië

**kerk
in actie**

Nog even over het vorige project.

U hoort nog het uiteindelijke resultaat van het project: 'Hulp aan straatkinderen in Colombia'. De ZWO heeft een prachtige straatkrant gemaakt. Deze is te lezen op de ZWO-kraam in de hal van de kerk.

De ZWO-projectgroep heeft gekozen voor een nieuw project van Kerk in Actie. Het nieuwe project luidt: 'Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië'.

Dit project is ingegaan per september 2019 en loopt tot september 2020.

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en willen de kinderen

een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.



Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo'n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. (Wordt vervolgd)

Project Open Doors

(zendingsbussen bij de uitgang)

Noord-Korea: land zonder christelijke kinderen

Geen christelijke kinderliedjes, geen kleurrijke kinderbijbels, zelfs niet samen bidden voor het slapen gaan. Christen zijn in Noord-Korea is zo extreem gevaarlijk, dat ouders hun eigen kinderen niet over de Here Jezus kunnen vertellen.

Niet voor niets staat Noord-Korea op plaats 1 op de ranglijst Christenvervolging. Christen zijn kan dan ook alleen in het diepste geheim. Het Christendom wordt door de Noord-Koreaanse regering gezien als een gevaarlijke godsdienst die moet worden bestreden. Het is onmogelijk om te praten in het openbaar over het geloof omdat iedereen een verrader kan zijn en jou kan aangeven bij de autoriteiten, met levenslange opsluiting en de dood als gevolg. Kinderen zijn niet bewust van dit gevaar, waardoor hen niets wordt verteld. In hun spontaniteit kunnen ze zichzelf en hun families verraden. Geloofsopvoeding is dus onmogelijk.

(Wordt vervolgd)

NB de opbrengst van de zendingsbussen in juni bij de uitgang voor ZWO is: € 167,15

Van de Kerkrentmeesters

Overzicht van de collecten over de maand juni 2019

datum	morgen avond	1e collecte diaconie	bestemming	2e collecte groot onderhoud	uitgang voor het werk in onze gemeente
02 juni	morgen	199,17	St. Leergeld N. Veluwe-Epe	165,65	182,10
02 juni	avond	36,05	St. de rode beer - Heerde	32,85	
09 juni	morgen	256,88	Diaconie Goede Herderkerk- missionair werk	209,02	219,10
16 juni	morgen	144,35	Citypastoraat Apeldoorn	133,70	139,15
16 juni	avond	230,35	St. de rode beer-Heerde	190,20	
23 juni	morgen	228,85	Kerk in Actie, werelddiaconaat	214,65	211,20
30 juni	morgen	251,95	De Kruiemelschaar- Hospice	206,15	198,72
13 juni			Huwelijksdienst		77,00
	totaal	1.347,60		1.152,22	1.027,27

Overzicht van de collecten over de maand juli 2019

datum	morgen avond	1e collecte diaconie	bestemming	2e collecte groot onderhoud	uitgang voor het werk in onze gemeente
07 juli	morgen	247,50	Kerk in Actie, binnenlandsdiaconaat	212,50	221,30
14 juli	morgen	293,45	Evangelisch Begeleidings- Centrum 't Harde	251,40	234,00
21 juli	morgen	234,10	Magen David Adom Israël	208,30	213,65
28 juli	morgen	220,40	St. Ontmoeting Epe	176,50	202,31
07 juli	morgen		Tienerdienst	9,55	
	totaal	995,45		858,25	871,26

Ontvangen giften

via ds. Buijs € 20,-
via mevr. A. Dijkhof € 10,-
via mevr. D. Visser € 10,-

Verjaardagsfonds

In april is er € 553,08 bijgedragen in het verjaardagsfonds van de Goede Herderkerk. Alle gevers hartelijk dank!

Anja van Triest

Van de Kerkenraad

In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen van de kerkenraad geweest!

Op **maandag 30 september om 19.30 uur** is er in de **Goede Herderkerk** een **RINGAVOND** van de Classis Hattem, een avond van ontmoeting en verbinding met andere kerken! Spreker is Classispredikant ds. W. van Iperen. **IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!** (**ZIE elders in het kerkblad**)

A. van de Burgt, scriba

Raad van Kerken

Bijbels dictee, 1 november 2019, 19.30 uur Grote Kerk Epe

Het dictee van de Nederlandse taal is een beproefd concept waar altijd veel belangstelling voor is. Maar wat nu als het gaat om een Bijbels dictee. De Raad van Kerken Epe heeft met ds. Sjoerd Muller als initiatiefnemer het plan opgevat om op vrijdagavond 1 november 2019 een Bijbels dictee te organiseren. De dicteeschrijver is dominee en oud-scriba van de protestantse Kerk Arjan Plaisier. In het geschreven dictee wordt een beroep gedaan op de kennis van de Bijbel en typisch kerkelijke en religieuze woorden en uitdrukkingen.

Want is het Farizeeër of Farizeër? Schrijf je gejeremieër of gejemerieër?

Bijbellezen en kennis van de Bijbel staan ook onder kerkleden al decennia onder druk. Hoog tijd om de kennis hierover op te vijzelen én te testen. Een jury is aanwezig om de gemaakte dictees te beoordelen; en voor de winnaars is er een prijs. Durft u de uitdaging aan, meld u zich dan, voor 15 oktober 2019 aan bij het secretariaat van de Raad van Kerken Epe, e-mail: raadvankerkenepe@gmail.com

De avond begint om 19.30 uur op vrijdag 1 november. Inloop vanaf 19.00 uur.

Raad van Kerken

Startweekend 2019

21 en 22 september

Beste gemeenteleden,

'Een goed verhaal' is het thema voor het startweekend.

Op zaterdag 21 september om 17:00 uur bieden wij dit jaar

een barbecue aan voor jong en oud.

Daarnaast bieden wij de volgende activiteiten aan:

13:30 uur: **gezamenlijke opening** van het startweekend

14:00 uur: **Wandeling**, ongeveer 5 kilometer

14:00 uur: **Workshop Bloemschikken**

14:00 uur: **Workshop naiproject India (uitwasbaar maandverband) Team de Lange**

14:00 uur: **Steppen voor de tieners (12+)**

14:00 uur: **kinderactiviteit** (voor kinderen/gezinnen)

Op zondag 22 september is er een dienst met als thema: "Een goed verhaal". Na de dienst is er de gelegenheid om ook in Upstairs te kijken waar er open huis is van Follow Me.

Wij nodigen u hierbij van harte uit deel te nemen aan de startactiviteiten.

De activiteiten vinden plaats in en rondom de Goede Herderkerk.

Deelname is gratis, maar een financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.

Via onderstaand strookje kunt u zich voor de activiteiten opgeven. Dit strookje kunt u vanaf 13 september deponeren in de brievenbus in de hal in de kerk. De uiterste aanmeld- / inleverdatum is **16 september**. U kunt zich ook aanmelden per mail: willemsg1980@gmail.com of via de site van de Goede Herderkerk: www.goedeherderkerke.nl

Hartelijke groet,

commissie Startweekend



-----**Hierlangs afknippen**-----

Naam : _____

Telefoon/email : _____

0 bbq: _____ (aantal volwassenen) _____ (aantal kinderen)
0 Bloemschikken: _____
0 Wandelen : _____
0 workshop Team de L: _____
0 steppen: _____
0 kinderactiviteit: _____

**Heer U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen
elke dag!** (Ps.139)



Dit lied kwam in mijn gedachten en verwoordt eigenlijk precies, hoe ik de afgelopen weken heb ervaren, tijdens onderzoeken, op de ic, en daarna.

In de schuilplaats van de Allerhoogste wist ik mij veilig en geborgen, hoe het ook zou gaan, het is goed.

Maar ik ben zo dankbaar, dat ik nog verder mag en geen "schade" heb opgelopen. Herstel zal nog lange tijd vergen.

Dankbaar ben ik ook dat ik mocht ervaren dat er een muur van gebed rondom mij was.

Dank jullie wel lieve broeders en zusters voor jullie gebed, woorden van God, mooie liederen(app)

Dank voor AL! die prachtige kaarten met bemoedigingen.

Hartelijke groet voor jullie en Gods Zegen toegebeden van

Hanny Visser

Zusterkring

Op maandag 26 augustus zijn we weer van start gegaan met de Zusterkring. We bespraken eerst de vakantie en de gezellige bijeenkomsten (het waren er dit jaar weer drie) in de kapel in Zuuk.

We bewonderden de handwerken die zelfs in de vakantie door de dames gemaakt waren. Daarna gingen we aan de slag, we gaan nog een paar maanden goed ons best doen en hopen velen van u te verwelkomen op onze 2-jaarlijkse verkoop in november. De juiste datum volgt nog.

We hopen samen op vele gezellige avonden en zoals altijd, u bent van harte welkom een kijkje bij ons te nemen.

Hennie Riphagen

Epe zingt op Zondag



Het is eind augustus als we dit stukje schrijven. Aan alles is te merken dat de vakantieperiode ten einde loopt. Voor velen is dit een tijd geweest van rust, nieuwe dingen ontdekken, eropuit trekken. Heel fijn

allemaal, maar aan alles komt een eind, ook hieraan. En eerlijk gezegd vinden heel veel mensen het ook weer fijn dat het normale ritme terugkeert. Ook het kerkenwerk gaat verder na een nieuwe start in september. Zo ook de zangavond. Op zondag 20 oktober a.s. om 19.00 uur. De zangcommissie is een paar weken geleden weer bij elkaar geweest en we doen ons best om er wat moois van te maken. Het thema is deze keer "Wonderen". Noteer alvast in uw agenda "Zangavond: 20 oktober" We zien u graag! Namens de zangcommissie,

Francisca Zweers

Seniorencontact

Beste mensen, de zomer is voorbij en de eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. Dhr. en mevr. Neeleman lieten ons zien wat er aan natuurschoon te vinden is rondom de nieuwe hoogwatergeul.

Alle onderwerpen, die aan bod gaan komen vindt u in de Goede Herderklank van juli jl. Hierbij een uitnodiging aan wie onze middag eens geheel vrijblijvend wil bezoeken. U bent van harte welkom! Tot ziens op 9 okt, 14.30 uur. Hebt u vervoer nodig, belt u dan (tijdig) met mevr., Bijsterbosch tel. 0578-661717. Hartelijke groet van,

Ella, Helga, Sita en Martha

Zangdienst Goede Herderkerk Epe m.m.v. Christelijk Mannenkoor "De Lofzang" uit Heerde

Op D.V. zondagavond 15 september a.s. wordt in de Goede Herderkerk te Epe een zangdienst gehouden met medewerking van het Christelijk mannenkoor "de Lofzang" uit Heerde. De dienst wordt geleid door ds. Buijs. Het mannenkoor staat onder leiding van Jacob Schenk, terwijl de piano en het orgel worden bespeeld door de vaste begeleider van het koor Wilco Veldkamp. Het koor telt ruim 100 leden en heeft vorig jaar haar 75-jarig jubileum gevierd. Het afgelopen seizoen is op 8 juni jl. afgesloten met een groot concert in De Doelen te Rotterdam. Voor het komende seizoen staan weer een aantal mooie optredens en concerten op het programma, waaronder op woensdag 18 december 2019 het grote Fuite Kerstconcert in de Grote Kerk te Apeldoorn, in samenwerking met het Gospelkoor Sign uit Epe. In zingen geïnteresseerde mannen worden van harte uitgenodigd om voor dit concert projectmatig kennis te maken met het zingen in een mannenkoor. Zie ook www.lofzangheerde.nl. Meldt u zich daarvoor gerust aan bij het bestuur of één van de leden. De zangdienst op 15 september begint om 19.00 uur. De organisatie wenst u een fijne bijeenkomst.

Koorreis naar Duitsland voor zangers en luisteraars

Van 17 t/m 19 oktober wordt er een koorreis naar Duitsland georganiseerd door Marijn de Jong, organist/dirigent van o.a. Goede Herderkerk en Vocaal Ensemble Pastorale. De reis voert langs de steden Xanten en Munster met hun imposante Dom-kerken en tevens naar het Duitse Soest.

In de kerken verzorgt het samengesteld koor een concert of een muzikale bijdrage aan een middaggebed. U kunt mee als zanger in het projectkoor of als luisteraar. De reisbegeleiding is in handen van een professionele organisatie nl. MCT-reizen. Voor nadere informatie:

www.mctreizen.nl/koorreissoest2019

Telefoon: 088 3100 590 (ma - vr 9:00 - 17:00 uur)

Contactgegevens Marijn de Jong: mdejong1@zonnet.nl – 06-23363424



Rommel- en boekenmarkt

De maandelijkse inzameling vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand tussen 08.30 en 10.30 uur. Het rooster voor de eerstvolgende inzameling is op 5 oktober:

Inzameling Berghoeve

Nel van Doeselaar (coördinator), Rina Roozeboom, Rita Botter, Frits Draaijer, Gert Potkamp en Richard Heijloo

Inzameling kerk

Corrie Kieskamp en Herma Draaijer

Inzamelen/ophalen

Harrie Kieskamp (aanhanger kerk), Gert Lokhorst (aanhanger), Dries van Meulen (aanhanger) en Cees Kamphuis (aanhanger) Hylke Visser, Jan Noorman, Johan Raveling en Gerrit van de Vosse.

Het is niet mogelijk om tussentijds spullen te laten ophalen. Mochten er spullen thuis opgehaald moeten worden op bovenvermelde datum, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. Niemeijer, tel. 641029. Er zijn spullen die wij – om verschillende redenen - in principe NIET meenemen. Op de website van de kerk is hiervoor een lijst te zien: www.goedeherderkerke.nl/rommel_en_boekenmarkt Namens de rommelmarktcommissie,

Greet van Bolhuis tel.: 629985 – 06-21974149

e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerke.nl

Bijbelleesrooster

Zo	15 sept.	1 Sam. 18:6-16	Irritant populair
Ma	16 sept.	1 Sam. 18:17-30	Vorstelijke beloning
Di	17 sept.	Luc. 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
Wo	18 sept.	Luc. 15:1-10	Hoera, gevonden!
Do	19 sept.	Luc. 15:11-32	De wachtende vader
Vr	20 sept.	Luc. 16:1-9	Creatief boekhouden?
Za	21 sept.	Luc. 16:10-18	Tot in de puntjes
Zo	22 sept.	1 Sam. 19:1-17	Vlucht en uitvlucht
Ma	23 sept.	1 Sam. 19:18-24	Nieuw spreekwoord
Di	24 sept.	1 Sam. 20:1-11a	Afspraak
Wo	25 sept.	1 Sam. 20:11b-23	Aanwijzing met pijl
Do	26 sept.	1 Sam. 20:24-43	Roerend afscheid
Vr	27 sept.	Luc. 16:19-31	Laat je overtuigen
Za	28 sept.	Luc. 17:1-10	Geloof je (het wel)?
Zo	29 sept.	1 Sam. 21:1-10	Gewijde sfeer?
Ma	30 sept.	1 Sam. 21:11-22:5	Gek genoeg
Di	01 okt.	1 Sam. 22:6-23	Moordpartij
Wo	02 okt.	1 Sam. 23:1-13	Bevrijding en verraad
Do	03 okt.	1 Sam. 23:14-28	Achtervolging
Vr	04 okt.	1 Sam. 24:1-8a	Respect
Za	05 okt.	1 Sam. 24:8b-23	(Zonder) kleerscheuren
Zo	06 okt.	1 Sam. 25:1-19	Belediging
Ma	07 okt.	1 Sam. 25:20-35	Wijs en dwaas
Di	08 okt.	1 Sam. 25:36-44	Hartaanval
Wo	09 okt.	1 Sam. 26:1-12	De geschiedenis herhaalt zich
Do	10 okt.	1 Sam. 26:13-25	Confrontatie
Vr	11 okt.	1 Sam. 27:1-28:2	Dubbelrol
Za	12 okt.	1 Sam. 28:3-14	Geestelijke strijd

Ledenmutaties t/m 29 aug.

Gedoopt op 14 juli 2019

Noortje Kamp, dochter van het echtpaar Kamp-Dikken Klaverkamp 2, 8162 HR Epe
Suze Mijnheer, dochter van het echtpaar Mijnheer-Altena, Klaverkamp 15, 8162 HM Epe
Salomé Wursten, dochter van het echtpaar Wursten-van Doornik, Warande 24, 8162 KA Epe

Verhuisd

Dhr. G. en dhr. T. Broekhuis
van Langeweg 17, 8166 GV Emst
naar Glassnijder 1, 8162 TG Epe
Dhr. T. Bosch
van Van Vollenhovenlaan 104, 3527 JS Utrecht
naar Johannes Huslaan 26, 1216 RB Hilversum
Mevr. H. Oonk met 2 kinderen
van Thorbeckestraat 29, 8161 DR Epe
naar Jagerstraat 35, 8182 WS Epe
Dhr. D. (Dennis) van den Hudding en mevr. G.A. (Inge) van den Hudding-Kamphuis
(Dit echtpaar is op 15 augustus 2019 in het huwelijk getreden, de kerkelijke bevestiging zal op 20 mei 2020 plaatsvinden!)

van Sint Crusiusweg 31-A, 8161 HG Epe
naar Kwartelweg 3, 8161 VE Epe
Fam. M. Telnekes
van Hoofdstraat 162, 8162 AR Epe
naar Waterjuffer 2, 8162 TH Epe
Fam. M.J. Hoogendoorn
van Buizerdstraat 46, 8161 VD Epe
naar Waterjuffer 21, 8162 TH Epe
Fam. W.H.F. van Hardeveld
van Klaverkamp 43, 8162 HN Epe
naar Alb. Schweitzerlaan 143, 8162 DR Epe
Dhr. A. Vreugdenhil
van De Heuve 47, 8162 EZ Epe
naar Alb. Schweitzerlaan 183, 8162 DR Epe

Overgeschreven

Fam. J. Lamberink
Wisselseweg 64, 8162 RN Epe,
naar Zwarte Dijk 33-d, 7775 PA Lutten

Overleden

25 juli 2019 Dhr. A.J. van de Hel
gewoond hebbend Fazantstraat 7, 8172 GH Vaassen
27 juli 2019 Mevr. A. Lagerweij-van Essen
gewoond hebbend Papenstraat 42, 8162 RR Epe
18 aug 2019 Mevr. K.J. van den Beld-Groothedde
gewoond hebbend Gruttostraat 14, 8161 VG Epe

Rooster kinderoppas (tel. 611670)

15 sept.	Esther Groeneveld, Froukje de Lange, Daan & Maureen Binnendijk
22 sept.	Klazina & Lisa Reurink, Bianca Reurink & Lynn Kieskamp
29 sept.	Miranda & Diederik Overeem, Jeannette Broekhuis & Imitha Sneller
06 okt.	Josien Riphagen, Mariët Knippenberg, Keisha & Imitha Sneller
13 okt.	Heidi van Essen, Bettine, Daan, & Maureen Binnendijk

Team de Lange

Team De Lange

Over *Het Naaiproject*, het *India Adoptie Plan* en onze India-reizen hebben we al het nodige verteld. We hebben ook een nieuw initiatief onder onze hoede. Hieronder leest u er meer over.

Team de lange

Het Naaiproject

Het Naaiproject is vorige week na een zomerstop met een nieuwe ruimte erbij begonnen aan een nieuw seizoen. Er is volop werk aan de winkel, want begin 2020 zullen xxx tasjes in India worden verspreid. We zijn erg blij met de vrijwilligers, ook in onze gemeente, zonder wie dit niet mogelijk zou zijn.

India Adoptie Plan

Het werk voor het India Adoptie Plan ligt ook zeker niet stil. Bij oprichter Bart Doornweerd met wie we nauw samenwerken is lymfeklierkanker geconstateerd. Dit kwam voor hem en zijn vrouw als donderslag bij heldere hemel. Bart ondergaat een chemokuur. Ondanks het verdriet ervaart hij ook vrede en Gods aanwezigheid in alles. Hierdoor hebben we de overdracht van Barts werk maar flink moeten versnellen. Froukje is nu samen met hem bezig om alle werkwijzes, afspraken en relaties in kaart te brengen. We willen heel graag dat de vele zendelingen en bedieningen in India ondersteund blijven. Wilt u meebidden voor Bart en zijn vrouw Marianne en een goede werkoverdracht?

Nieuw: 15 dagen gebed voor de hindoe-wereld

Dit jaar werken we voor het eerst aan de campagne '15 dagen gebed voor de hindoe-wereld'. Tot nu toe was er geen Nederlandse editie van deze internationale jaarlijkse gebedscampagne maar daar komt verandering in. Miesjel heeft dit project op zich genomen.

Wereldwijd zijn er meer dan 1,1 miljard mensen die volgens hindoetradities leven. Ruim 2.600 bevolkingsgroepen zijn overwegend hindoe. Bijna 2.400 hiervan (91,7%) heeft niet of nauwelijks de kans om het evangelie te horen. Indrukwekkende cijfers. Elk staat voor enorm veel mensenlevens, heel veel onrecht en nood. Zo ontzettend veel mensen die net als wij gemaakt zijn naar Gods beeld maar Hem niet kennen. De kostbare schat die wij hebben mogen ontdekken gunnen we ook hen.

De campagne roept je als christen op om voor deze mensen te bidden. Aan de hand van een gebedsgids leer je hoe je dat kunt doen. Je ontdekt ook waarom. Wilt u meedoen? Geweldig!

De campagne loopt van 20 oktober t/m 3 november. Meer informatie vindt u op www.15dagen.nl Hartelijke groeten,

Miesjel, Froukje, Lola en Caleb

Het volgende nummer verschijnt 10 okt. 2019 Kopij liefst per e-mail naar redactieghk@gmail.com t/m 1 okt. 2019 (uiterlijk) bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe.

De hierna volgende verschijningsdata zijn:
14 november en 19 december 2019
Uiterste kopijdata hierbij: 5 nov. en 10 dec. 2019

Jubilea

25 jaar

07 oktober 2019 Echtbaar Beumer-Menkveld
Kopermolenweg 3, 8161 RM Epe
14 oktober 2019 Echtbaar Van Dam-Van Laar
De leegte 131 8162 BX Epe

40 jaar

20 september 2019 Echtbaar Berends-Bensink
Koepad 27, 8161 RX Epe

Agenda

- 12 sept.** Kennismakingsavond wijk 6 in Goede Herderkerk
- 19 sept.** Kennismakingsavond wijk 7 in Goede Herderkerk
- 21/22 sept.** Startweekend (zie pag. 9)
- 23 sept.** Zusterkring, aanvang 19.30 uur
- 30 sept.** RINGAVOND van de Classis Veluwe in Goede Herderkerk, aanvang 19.30 uur iedereen is welkom (zie elders in kerkblad)
- 02 okt.** Verg. van Consistorie, aanvang 19.45 uur
- 02 okt.** Verg. van de Wijkraad van Diakenen, 19.30 uur
- 05 okt.** Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 10.30 uur bij de kerk
- 07 okt.** Zusterkring, aanvang 19.30 uur
- 08 okt.** Start Bijbelkring 20.00 uur in Goede Herderkerk
- 09 okt.** Seniorencontact in de G. Herderkerk, 14.30 uur
- 09 okt.** Verg. Grote Kerkenraad, aanvang 19.45 uur
- 16 okt.** Vergadering van het College van Kerkrentmeesters, aanvang 20.00 uur

Varia

Gesprekskring rond het boek 'Raak de wonden aan' van Tomás Halík

In eigen gemeente ben ik aan het inventariseren of er mensen te vinden zijn die met mij bovenstaand boek willen lezen. Het is geen makkelijk boek, doorspekt met citaten van theologen en filosofen, maar wel zeer intrigerend. Halík weet klassieke theologie op nieuwe wijze te verwoorden. Daarbij kijkt hij naar onze wereld, waarin het atheïsme een steeds grotere plaats in lijkt te nemen. Hij wil daarmee in gesprek! Ook is hij zich bewust van de worsteling die christenen kunnen hebben met hun geloof.

Het leed in de wereld roept bijvoorbeeld zulke vragen op. Maar Halík laat zien dat we daar niet om heen kunnen, eerder daar door heen moeten, zoals ook Jezus door de pijn is heen gegaan. 'Raak de wonden aan' verwijst naar Thomas, de leerling van Jezus die niet kan geloven dat Jezus leeft. Of hebben we dit verhaal altijd verkeerd gelezen? Halík laat zien dat geloof altijd een gewond geloof is, maar dat God juist zo in staat is ons leven en onze wereld te genezen.

Geïnteresseerd? Laat het mij weten. Ik denk aan de donderdagavond als moment van samenkomst. Ik ontvang uw reactie graag voor 20 september via am.vandewetering@hetnet.nl of tel. 627732.

Ds. van de Wetering, Regenboogkerk

Ring Hattem, classis Veluwe

Uitnodiging

voor de ontmoeting van de ring Hattem van de classis Veluwe

- Voor wie:** Belangstellende leden van de verschillende PKN-gemeenten
- Datum:** Maandag 30 september 2019
- Plaats:** Goede Herderkerk, Enkweg 2, 8162 VW Epe
- Tijd:** 19.30 uur, koffie vanaf 19.00 uur
- Agenda:**
1. Welkom
 2. Opening, ds. B. Lampen
 3. Rondje door de ring (ledere gemeente mag zijn gebeds- en dankpunt noemen)
 4. Mededelingen classis Veluwe
 5. Geloofsgesprek over het thema 'HOPEN' door de Classispredikant ds. Wilbert van Iperen
 6. Afronding van de avond
 7. Welke gemeente wil de volgende bijeenkomst organiseren?
 9. Sluiting: ds. B. Lampen.

Indien u het voornemen hebt om deze avond bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht **uiterlijk 23 september 2019** door te geven met hoeveel personen u denkt te komen via het e-mailadres: scriba@goedeherderkerkepe.nl (nota bene: in het e-mailadres epe vermelden, anders komen de e-mails in Hoogeveen terecht!)

Anton van de Burgt, scriba

Lectio Divina een andere manier van Bijbellesen

Het is stil in de kerk. De Paaskaars brandt. Iemand leest een Bijbelgedeelte. Je laat de woorden op je inwerken. Wat hebben de woorden jou te zeggen? Wat ontdek je in de ontmoeting met God?

Dat is de kernvraag bij de Lectio Divina, een oeroude vorm van Bijbellesen, die nu in de breedte van de kerken wordt herontdekt. Het gaat dus niet om Bijbelstudie of om het vergroten van kennis.

Zoals een ervaringsdeskundige het formuleert: het gaat hier om een beweging van het hoofd naar het hart. Daarom is het ook geschikt voor 'beginners en gevorderden'. Zo mogelijk ontstaat er een gesprek tussen de deelnemers: wat raakte je en waarom? Het gesprek kan uitmonden in een gebed.

We beginnen met vier bijeenkomsten in de Grote Kerk, die ons gastvrij een plek biedt. De data zijn 3, 10, 17 en 24 oktober. We komen bijeen van 19.00 tot 19.45 uur. Opgave vooraf is niet nodig.

De leiding is in handen van Egbert Dijkgraaf, die door een cursus deze werkvorm ontdekte, en van ds. Dineke van de Wetering die al enige ervaring heeft opgedaan. Wie gunt zichzelf deze momenten van stilte en bezinning?

Amnestygroep Epe, schrijfacties september

Dankzij alle mensen die meedoen aan de schrijfacties kan de Amnestygroep gemeente Epe elke maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen. En schrijven helpt wel degelijk want er komen geregeld gewetensgevangenen vrij.

Zo is de Mauritaanse blogger Mohamed Mkhaitir vrijgelaten. Hij werd in 2014 ter dood veroordeeld na het publiceren van een blog over slavernij en discriminatie. Na zijn vrijlating ontmoette Mkhaitir medewerkers van Amnesty International. Hij bedankte Amnesty voor de gevoerde acties: 'Zonder jullie inspanningen zou ik nooit zijn vrijgelaten. Tijdens mijn vijf jaar gevangenschap zag ik de zon slechts zes keer. Er is de afgelopen vijf jaar zoveel veranderd en ik moet nog steeds wennen aan het leven buiten de gevangenis. Nu ik vrij ben, hoop ik weer terug naar school te gaan en mijn opleiding af te maken.'

De Amnestygroep Epe heeft ook in september weer twee schrijfacties voor u klaarliggen in de kerk.

De eerste schrijfactie gaat naar de **Vereenigde Staten**. De 36-jarige aardrijkskundeleraar Scott Warren uit Arizona werd op 17 januari 2018 door een Amerikaanse grenspatrouille in de boeien geslagen omdat hij water uitdeelde aan migranten die via de woestijn de VS binnen willen. Warren werd aangeklaagd voor het bieden van humanitaire hulp aan twee mensen zonder papieren. Warrens rechtszaak begint op 12 november. Hij kan een celstraf van tien jaar krijgen.

De tweede schrijfactie gaat naar **Paraguay**. De inheemse Tekoha Sauce-gemeenschap in Paraguay werd in de jaren '70 van hun land verjaagd, waar zonder hun instemming een waterkrachtcentrale werd gebouwd. Drie jaar geleden keerden ze terug naar een deel van hun land. Het staatsbedrijf dat eigenaar is van de waterkrachtcentrale eist dit land nu weer op. Mogelijk worden de Tekoha Sauce dus weer verdreven van het land dat al zo lang hun woongebied is.

Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl



Confessionele Kring
Regio Apeldoorn

Confessionele Kring Apeldoorn

Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn D.V. woensdagavond 11 september 2019, over het onderwerp:

'400 jaar synode van Dordt en onze uitverkiezing'

Spreker: Dr. H.A. Post, voorganger PKN en wetenschapper op het gebied van theologie en maatschappij
Locatie: De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE, Apeldoorn
Aanvangstijd: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur: ontvangst met koffie/thee. De toegang is vrij.

Secretariaat: J. van der Rhee
e-mail: cka@confessionelevereniging.nl
tel. 055-5063334

STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE

Orgelconcert AB WEEGENAAR
Donderdag 26 september 2019
20:00 uur



AB WEEGENAAR is organist van het beroemde Hinsz orgel in de Bovenkerk Kampen. Hij komt weer bij ons spelen en dat werd echt hoog tijd. Met zijn bijzonder muzikale interpretaties weet hij met de muziek altijd boeiend te "vertellen". Zijn programma heeft deze keer als opschrift "Tegenstellingen". We zijn benieuwd wat hij daar mee doet. We horen F. Mendelssohn-Bartholdy, Marius Monnikendam, Georg Böhm, Christoph Wolfgang Druckenmüller, Arie Keijzer, Johann Gottfried Walther.

Volgend jaar (2020) organiseert de Stichting Meere-orgel al 25 jaar orgelconcerten in nauwe samenwerking met de Grote Kerk. We hebben dan een paar bijzondere concerten in petto. Bij één daarvan: Klassiek ontmoet jazz in de Grote Kerk van Epe op 11 juni 2020, bespeelt Ab het orgel in afwisseling met de Millerband: Jazz trio met Jos Mulder. Als heraut voor dat bijzondere evenement jaar speelt Ab op het a.s. concert 26 sept 2019 alvast dé bekende Toccata in d- moll van J.S. Bach met als fuga: Psalm 150 van Toon Hagen. Spannend!!!

AB WEEGENAAR is organist en fagottist. Hij is sinds 1995 hoofdorganist van de Bovenkerk in Kampen. Hij volgde zijn opleiding aan het Stedelijk Conservatorium Groningen. Hij is naast organist ook dirigent van een aantal koren en docent van bijna vijftig leerlingen die les van hem krijgen in de Bovenkerk in Kampen.

De concertorganist in de Grote Kerk in Epe is te zien op een videoscherm in de kerk en de koffie/thee staat klaar. Na afloop ontmoeting met de organist. Hartelijk welkom allemaal en met muzikale groet, namens de Stichting Meere-orgel Epe,

Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Knutselkids

Hoi jongens en meisjes!

Wat was het weer gezellig afgelopen seizoen tijdens de knutselavonden!

Er zijn prachtige dingen gemaakt.

We zijn zelfs met hamers aan de slag geweest.
(zie foto)

Onze eerste knutselavond begint op 3 oktober van 18.15 tot 19.00 uur.

We zitten in Upstairs.

Komen jullie ook? En neem gerust je vriend, vriendin, buurjongen of buurmeisje mee.

Wij hebben er zin in! Tot 3 oktober.

En de volgende avonden zijn 17 en 31 oktober.

Groetjes,

Elize, Jacliene, Monique en Herna



Lier (België)